

# Talmanus:

## Möt fyra gymnasieelever

### Siri

- Jag heter Siri och jag går samhälle med inriktning media på gymnasiet.
- En typisk skoldag börjar med att jag springer till bussen. Nej men jag brukar försova mig lite så att jag har bråttom till bussen. Sen så kommer jag hit, vi har lektioner som en vanlig skola. Lite olika ämnen per dag, allt flyter på.
- Efter skolan så brukar jag åka hem, eller ibland stannar jag i skolan och pluggar eller är med någon kompis och går på stan.
- Här, så gjorde vi en tidning förra året.
- Jag och två andra i min klass gjorde en sporttidning. Så vi tog ihop en massa texter om sport och så fick vi layouta och göra som en sporttidning.
- Jag tror att den äldre generationen inte förstår att vi ungdomar har något att säga. Och att de kanske inte tar oss på allvar riktigt. Vissa gör såklart det, men andra inte.
- Det tror jag beror på att de är så fast vid sitt sätt att tänka och de kan inte inse att det är nya tider nu. Vi lever liksom inte på 70-talet längre. Utan de är fast i sitt sätt att tänka.
- Den största skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet är att man går ju med samma människor från ettan till årskurs nio. Eller man vet ungefär vilka alla är. I gymnasiet får man släppa allt det, sin roll i grundskolan, och får börja om på nytt och får träffa andra. Människor man aldrig någonsin träffat innan. Man får lära känna människor från olika delar av stan. Det öppnar sig en ny värld.
- Nu börjar jag bli lite skoltrött så det är mest det, att det är tråkigt att... Det sämsta är att det är så långt kvar till studenten.
- I framtiden skulle jag vilja jobba med något inom media. Något kreativt, kanske journalist eller författare.

### Andre

- Jag heter Andre Hannoun och jag går samhällsprogrammet med inriktning beteende.
- Det speciella med samhälls-/beteendeprogrammet är att det är så pass brett. Och man får lära sig om nya ämnen som kriminologi, psykologi, filosofi, kommunikation och sociologi.
- Oftast när jag umgås med mina vänner, om det är sommar, brukar vi bada, vara ute, umgås. Nu när det däremot är vinter är det vanligare att vi tar någon kvällspromenad och snackar. Jag träffar inte mina vänner så ofta, eftersom att vi inte går i samma skola. Så det är bara skönt att prata ut.
- Här har vi en lekplats där jag och mina vänner brukar sitta ner. Sitta vid de bänkarna. Så brukar vi sitta och snacka bara när vi inte orkar gå, om vi är lite lata.
- Jag gillar även att gå ut på helgerna med mina kompisar. Gå till någon klubb, till någon bar, sätta oss, ta

några drinkar och parta till det lite.

- I min familj snackar vi svenska, engelska och arabiska. Mina föräldrar kan lite franska, men inte jag tyvärr.

- När jag var liten blev jag erbjuden att gå i hemspråk. Tyvärr så ville jag inte, och nu på senare dagar kan jag ångra det eftersom att jag inte kan snacka flytande arabiska, utan jag förstår och kan hålla en konversation.

- Jag önskar jag kunde prata flytande arabiska eftersom att jag tycker att det arabiska språket har mer och finare ordspråk och ord än vad svenska språket har.

- Min dröm i framtiden är att få jobba med människor och vara involverad i andras liv.

- Ett drömjobb för mig skulle jag nog säga är psykolog eftersom jag känner att jag vill hjälpa människor och lyssna på människors problem. Komma med en annan aspekt, ett annat perspektiv som de inte tänkt på.

- För mig är det väldigt viktigt att jag får lämna ett avtryck på den här planeten. Det behöver inte vara något stort. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Men bara att folk, eller några, vet vem jag är och att jag känner att jag bidrog till något i den här världen. Det kan vara alltifrån ett företag eller ett botemedel till en bulle eller recept på en kaka.

- Andres kaka ska den heta.

## **Kristoffer**

- Jag heter Kristoffer, jag läser hantverksprogrammet, inriktning fashion design.

- Efter grundskolan så var jag väldigt skoltrött och jag tyckte det var kämpigt att gå i skolan. Men nu när jag hittat det här gymnasieprogrammet så kan jag inte komma härifrån. Jag vill vara här hela tiden och jag känner verkligen att jag vill gå i skolan.

- Här är slutgiltiga resultatet på den kollektionen. Det är då fyra jumpsuits som jag har målat olika prints på kan man säga.

- Jag har haft mitt klädintresse väldigt länge. Det finns bilder på när jag var liten och springer runt i klackskor för att jag tyckte de var snygga och jag har alltid varit bra på syslöjd. Det har alltid varit mitt bästa ämne.

- Det jag har fastnat för i fashion design är det lite mer abstrakta, konstiga, outside of the box. Det är det jag tycker är roligt att sy.

- Skillnaden från grundskolan skulle jag nog säga är just friheten att välja själv. Men också att man är i grupper där folk har samma intresse som en själv. Till skillnad från i grundskolan där man plockats ihop från olika ställen och olika intressen. Så man blir en tajtare grupp. Mer som en familj än bara vänner och klasskamrater.

- Jag tycker att den äldre generationen inte förstår oss unga när det gäller att vi alltid är uppkopplade. Vi sitter med telefonen inne på våra rum. De tycker att vi är så osociala och behöver gå ut och vara med folk. Medan vi är så uppkopplade som vi kan vara. Vi pratar med tjugofem personer och kanske håller på att anordna någonting. Medan de alltid tycker att sättet de växte upp är det rätta sättet att växa upp. Man ska spendera elva timmar om dagen ute i skogen och leka med kottar.

## **Minnieleia**

- Jag heter Minnieleia och går det estetiska programmet med inriktning musik, singer/songwriter.
- Det svåraste på gymnasiet, eller att börja gymnasiet skulle jag nog säga är att eftersom alla är tonåringar och nya, ingen känner någon än, så är alla ganska osäkra och ingen har inte riktigt någon aning om vem de är än. Just på grund av att man hamnar i något mellanläge med att vara vuxen och barn.
- Mitt favoritämne är kör. Just på grund av att det är en sån fantastisk känsla när alla sjunger tillsammans i olika stämmor. Det är som att man badar i musiken. Jag tycker även väldigt mycket om vår ledare i kören för att han är duktig på att väva ihop allting.
- Detta är vår körsal. Det är här vi har alla körrep med hela ettan, och tvåan och trean. Så då har varje årskurs kör här inne. Då sitter alla, ungefär nittionio elever, här inne tillsammans.
- Här sitter sopranerna, här sitter basarna, där sitter tenorerna, och där sitter altarna.
- Musiken för mig är väldigt viktig, just på grund av att det är det sättet jag uttrycker mig på. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara mina känslor och tankar om jag inte använder mig av musiken. Och det har alltid funnits där ända sedan jag var liten. I olika sammanhang. Jag har varit med i föreställningar och jag skrev mycket musik själv och jag lyssnar väldigt mycket på musik.
- Jag skriver mestadels min musik på engelska. Just på grund av att det är det språket jag känner mig mest bekväm med. Jag pratar mycket för mig själv och tänker på engelska, ofta typ inre monologer. Det är det språket som för mig känns mest naturligt, fastän mitt modersmål är svenska.
- Musiken hjälper mig på något sätt att förstå vad det är jag känner när jag mår dåligt eller behöver uttrycka mig.

"I'll sit here waiting, continuing debating if you're gonna love me someday. My heart is breaking..."

- Min största dröm är ju att bli nån form av artist, att stå på scen. Att få sjunga och framträda inför folk. Det är något av det roligaste jag vet. Om det blir inom musikal eller min egen musik, det vet jag inte. Men oavsett att stå på scen och göra andra människor glada, är typ det bästa jag vet. Det är väl det som är drömmen.